

Συνάδελφοι συναδέλφισσες, στις εκλογές του
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ νομού Κεφαλονιάς
που θα γίνουν τις **17-18-19 Οκτώβρη 2024**
“ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ”

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΒΕ

**Ενάντια στην ακρίβεια που γονατίζει τα σπίτια
και τις επιχειρήσεις μας, που εξανεμίζει το όποιο εισόδημα
και είναι αέρας στα πανιά των μεγάλων ομίλων.**

Σύμφωνα με έρευνα τη «χρονιά της έκρηξης του πληθωρισμού», το 2022, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση των κερδών κατά 75,5%, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 25,1 δισ. ευρώ! Από την άλλη για όλους εμάς, είναι εφιαλτικές οι υψηλές επιδόσεις του πληθωρισμού πράγμα που έχει επιδεινώσει το βιοτικό μας επίπεδο.

- **Ενάντια στην φοροληστεία από τον νόμο της κυβέρνησης.** Με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων χιλιάδες συνάδελφοι στην πόλη μας έμειναν άναυδοι με τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.
- **Ενάντια στον λεγόμενο «ψηφιακό μετασχηματισμό» με τα νέα POS και τα ΜΥDATA,** που ουσιαστικά αποτελούν κατασταλτικά όπλα στη φαρέτρα του φορολογικού ξεζουμίσματος των μικρών ΕΒΕ με την απειλή του μπαμπούλα των υπέρογκων προστίμων.
- **Ενάντια στο να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.** Την ίδια ώρα που η δημόσια δωρεάν υγεία διαλύεται για να μετατραπεί ολοκληρωτικά σε πανάκριβο εμπόρευμα.
- **Ενάντια στην νέα ύφεση που αγκαλιάζει την Ευρωζώνη** ξεκινώντας από την ατμομηχανή της, τη γερμανική οικονομία, αλλά και ενάντια στην αναβαθμισμένη εμπλοκή της χώρας μας στις αλλεπάλληλες πολεμικές αναφλέξεις στην ευρύτερη περιοχή.

**Η κυβέρνηση στέλνει όπλα στην Ουκρανία, φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα.
Τι έχει να κερδίσει ένας μικρός έμπορος από αυτή την πολιτική ;**

Οι δυνάμεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας ΕΒΕ όλα αυτά τα χρόνια έχουν σταθεί με συνέπεια ευθύνης στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και στην ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων μας. **Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς αυταπάτες** συνεχίζουμε να διεκδικούμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο που να ανταποκρίνεται στη σύγχρονες ανάγκες μας.

Σήμερα γίνεται πιο φανερό ότι πρέπει να αλλάξει η ρότα που έχει πάρει ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ. **Σήμερα χρειαζόμαστε εκλεγμένους αγωνιστές που θα αγωνίζονται με εμάς για εμάς, και όχι αξιόπιστους συνομιλητές των μεγάλων επιχειρήσεων** που ξεδιάντροπα θα συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τον καθημερινό αγώνα των μικρών, που δίνουμε για την επιβίωσή μας. Η διεκδίκηση, η απαίτηση για ανακούφιση των μικρών εμπόρων είναι μακριά από τις επιδιώξεις, τις πρακτικές της απερχόμενης διοίκησης του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, η ΑΣΕ σε καλεί να βάλεις και συ το λιθαράκι σου για να αλλάξουμε το συσχετισμό δυνάμεων στο κίνημα των ΕΒΕ, να πάρει το πάνω χέρι το δίκιο και αγώνας των βιοπαλαιστών, να αντισταθούμε στις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και αυτών που τη σιγοντάρουν, να αντιπαρατεθούμε στις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και την φιλομονοπωλιακή πολιτική της Ε.Ε.

Πάνω από όλα χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το μέτωπο απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που δρουν στο συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ και που θέλουν να επιβάλλουν σιγήν ιχθύος, λοιδορώντας τους αγώνες, βγάζοντας στην άκρη κάθε διάθεση για ριζοσπαστικοποίηση. Πάνω από όλα βρίσκεται η ανάγκη να ορθώσουμε ξανά το ανάστημά μας.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, η τακτική και οι επιλογές της απερχόμενης διοίκησης του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου ήταν και είναι στη ρότα του φιλομονοπωλιακού δρόμου. Είναι η διοίκηση που βάζει στο γύψο τις αγωνιστικές διαθέσεις των επαγγελματιών στη σύγκρουση με την πολιτική που υπονομεύει το εργασιακό τους μέλλον, την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Ήταν και είναι η διοίκηση που επιβεβαιώνει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τη σήψη και τον εκφυλισμό στις διαδικασίες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, βλέποντας το πόσο “δημοκρατικά” λειτουργούν και πώς οδηγούν το κίνημα στην ανυποληψία ανάμεσα στους συναδέλφους.

Είναι χαρακτηριστική η επιλογή να σύρει το σύλλογο σε μία ομοσπονδία φάντασμα αυτή της Ιονίων Νήσων που το ΔΣ έχει συνεδριάσει όλες και όλες δυο φορές - η τελευταία πριν από έναν χρόνο! Παρόλο αυτά, και οι δύο συνεδριάσεις ήταν αποκαλυπτικές τόσο για το ρόλο της σύστασης αυτής της ομοσπονδίας όσο και για τις επιδιώξεις της, στην διατήρηση του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων στο κίνημα των επαγγελματιών υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. **Μάλιστα στην προμεούρα της η διοίκηση να μη παρθεί απόφαση αγωνιστικής κινητοποίησης απέναντι στο νόμο Χατζηδάκη κάτω από την πίεση των εκλεγμένων της ΑΣΕ, διέκοψε την τηλεδιάσκεψη.** Έριξε “μαύρο” κανονικότατα στην διαδικασία δείχνοντας ξεκάθαρα μέχρι που φτάνουν οι δημοκρατικές ευαισθησίες τους και πόσο ευέλικτο και επικίνδυνο εργαλείο είναι στα χέρια τους οι ψηφιακές συνελεύσεις και εκλογές. Αξιοποιούνται στο έπακρο οι τεχνολογικές δυνατότητες σε βάρος της μαζικοποίησης του κινήματος. Αξιοποιούνται υπέρ του πολυκερματισμού του κινήματος και της ανέξοδης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ρητορικής, καθιστώντας την συνομιλητή και συνδιαμορφωτή όλης της αντιλαϊκής ατζέντας Κυβέρνησης, Ε.Ε. και Κεφαλαίου.

Η πλειοψηφία του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, έχει για πυξίδα της την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, την αντιδραστική φιλομονοπωλιακή πολιτική της Ε.Ε όπως την συνδιαμορφώνουν κυβερνήσεις και κόμματα του ευρωμονόδρομου. **Μια τέτοια πολιτική που προχωρεί με γοργά βήματα στην συρρίκνωση του κλάδου μας, καθώς ο μεγάλος αριθμός μικροεπιχειρήσεων αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα της καπιταλιστικής οικονομίας και δυσκολεύει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.**

Στέκεται πολύτιμος αρωγός στη Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, στην συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση της και το Επιμελητήριο για τα εμβληματικά έργα με άξονα του τουρισμό και που μετατρέπουν το Αργοστόλι σε μια αμιγώς τουριστική πόλη που θα εξυπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της πόλης. **Την ίδια ώρα η τουριστική ανάπτυξη “ξεσπιτώνει” δεκάδες επαγγελματίες από τα καταστήματά τους καθώς οι περιοχές που βρίσκονται είναι επενδυτικού ενδιαφέροντος.**

Παράλληλα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων της πόλης καθώς έχουν να διαβιώσουν σε μια αφιλόξενη πόλη, με μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις, με έλλειψη στέγης, με παραλίες που δεν μπορείς να απλώσεις μια πετσέτα λόγω της τουριστικής τους υπερεκμετάλλευσης, με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες που δεν μπορείς εύκολα να προσεγγίσεις.

Η στοχοπροσήλωση της διοίκησης του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου στα σχέδια του κεφαλαίου για το Αργοστόλι, **έχει βάλει στον πάγο κάθε επαφή και επικοινωνία με τους επαγγελματίες από τους άλλους δήμους των νησιών μας**, καθώς και από τους κλάδους που των αυτοαπασχολούμενων που ο σύλλογός μας εντάσσει στο δυναμικό του.

Μέσα από την δράση της καλλιεργεί την πλάνη πως μέτρα κατά των εργαζομένων όπως και η **καταστρατήγηση του ωραρίου των εργαζομένων** θα δώσουν ώθηση στο να έχουν κερδοφορία, ακόμα και να δουν μεγαλώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Σε αυτές τις ράγες κινούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις των νησιών μας επιβάλλοντας αυτό το περιβάλλον, της **συνεχούς λειτουργίας των καταστημάτων** και την **κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας**.

Εξωραϊζει και οργανώνει τα περίφημα happenings, Μαύρες Παρασκευές, Λευκές Νύχτες κ.α. δηλαδή την υλοποίηση της αντιδραστικής ατζέντας κατά την απαίτηση των μεγαλοκαταστημάτων και την οποία στηρίζουν νομοθετικά η κυβέρνηση και οι αποφάσεις της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μάλιστα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το άνοιγμα των αυτοαπασχολούμενων τις Κυριακές και το διευρυνμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, έχουν τσακίσει την ζωή τους, όντας αναγκασμένοι να ξεροσταλιάζουν ατέλειωτες ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα μέσα στα μαγαζιά τους.

Την ίδια στιγμή όμως προχωράει και η μονοπώληση. **Τα πολυκαταστήματα και οι εμπορικές αλυσίδες αυξάνουν γρήγορα το μερίδιό τους στην αγορά**. Ακόμα και όσοι καταφέρανε να τα βγάλουμε πέρα, καθημερινά πληρώνουν τις συνέπειες της έλλειψης προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Άφησαν απροετοίμαστους τους συναδέλφους απέναντι στην λαίλαπα των φορολογικών νόμων που μας πλήττουν στέλνοντας “ακίνδυνες” επιστολές σε υπουργούς – δημάρχους – περιφερειάρχες εκλιπαρώντας για συμπάθεια και κατανόηση για τα συσσωρευμένα προβλήματα μας. Την ίδια στιγμή είναι χαρακτηριστικό το παιχνίδι της πλειοψηφίας, των δήθεν εξαιρέσεων του Λιανεμπορίου που έλεγε για τον νόμο Χατζηδάκη, όμως στόχο έχει να διασπάσει τον κοινό αγώνα των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών έμπορων και των επιστημόνων και να παραιτηθεί το κίνημα από το βασικό αίτημα της συνολικής απόσυρσης του νομοσχεδίου.

Η διοίκηση του εμποροεπαγγελματικού έχει μεγάλες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση. Ήταν απύσχα από τους περισσότερους αγώνες που έγιναν κατά την θητεία της αυτή. Όπου υπήρχαν αποφάσεις για κινητοποιήσεις (κάτω από την πίεση του εκλεγμένου μας στη διοίκηση) δεν πήραν κανένα οργανωτικό μέτρο για την επιτυχία τους. Αντίθετα τις περισσότερες φορές έπαιξαν το ρόλο του “αμορτισέρ” των αντιδράσεων και της βαλβίδας εκτόνωσης οπότε οι διαθέσεις των μικρών εμπόρων ανέβαιναν.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μέσα από το περιτύλιγμα της επενδυτικής βαθμίδας και του φιλοεπενδυτικού τόπου, ξεπροβάλλουν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας.

Πρόκειται για εκείνο το τέρας που μας εξαναγκάζει σε ένα διαρκές τρεχαλιτό πληρωμών, βαριάς και πολυεπίπεδης φορολόγησης, ακριβών λογαριασμών, χρεών σε δημόσιο και τράπεζες.

Τί μας κρύβουν σκόπιμα για όλα αυτά τα δωράκια, κυβέρνηση, πουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες κ.α;

Ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε σαν δώρο για εμάς, μόνο που στόχο έχει ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους. **Πακτωλός εκατομμυρίων σε επιδοτήσεις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για εμάς voucher κάποιων εκατοντάδων ευρώ προκειμένου να έχουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές.**

Οι λεγόμενες πολιτικές χρηματοδότησης, με εμβληματική τη συμφωνία τους στον προσανατολισμό και τις προτεραιότητες του νέου υπερμνημονίου, του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου σκόπιμα αποκρύπτουν ότι η “φορολογική συμμόρφωση” των αυτοαπασχολούμενων είναι προαπαιτούμενο μέτρο για την εκταμίευση των δόσεων.

Γνωρίζουμε επίσης ότι τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ αποκλείουν τα τελευταία χρόνια τους μικρούς και αυτοαπασχολούμενους έμπορους. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αυτοαπασχόληση αποτελεί «διαρθρωτικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία» όπως φροντίζουν να μας θυμίζουν όλοι οι «θεσμικοί παράγοντες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα 4,9δισ που έχουν μέχρι στιγμής «συμβολαιοποιηθεί» μόνο το 15,7% κατευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε βέβαια ότι μια «μεσαία» επιχείρηση για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει μέχρι και 250 άτομα, ενώ μια μικρή μέχρι 50 άτομα προσωπικό. **Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο 7 πολύ μικρές επιχειρήσεις κατάφεραν να λάβουν δάνεια από αυτό το πρόγραμμα.**

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, η δυσίωνα θέση που βρισκόμαστε σήμερα και που για αυτήν έγκαιρα εδώ και χρόνια προειδοποιούσαν οι δυνάμεις της ΑΣΕ, δεν είναι μη αναστρέψιμη.

Για να αποσπαστούν κατακτήσεις χρειάζεται **συλλογική δράση με βάση κοινά αιτήματα, μαζικότητα και αποφασιστικότητα**, μόνο έτσι θα δυναμώσει η φωνή μας. Χρειάζεται επίσης **συμμαχία στην βάση αυτών που μας ενώνουν με τους εργαζόμενους και τους μικρούς αγρότες γιατί ο αντίπαλος είναι ισχυρός και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις**. Για αυτό και συμμετείχαμε και θα συμμετάσχουμε στις κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα παρθούν το επόμενο διάστημα. Η πείρα δείχνει ότι καμία κυβέρνηση ποτέ δεν χάρισε το παραμικρό. Αυτά που μέχρι σήμερα μπορεί να θεωρούνταν δεδομένα κατακτήθηκαν με συλλογικούς αγώνες. Απευθύνουμε κάλεσμα με την πεποίθηση ότι ο προβληματισμός, η αγανάκτηση, η αβεβαιότητα αλλά και η πείρα, μπορεί να γίνει δύναμη. Με την πεποίθηση ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να συντονίσουμε την δράση, να επικεντρώσουμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις σε αυτά που μας καίνε, ξεπερνώντας δυσκολίες και εμπόδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές γνώμες ή και τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε κλάδου, υπάρχουν δεκάδες μικροί ΕΒΕ αυτοαπασχολούμενοι, που έχουν τη διάθεση να παλέψουν, που πιστεύουν στη δύναμη, της συλλογικής δράσης. **Σε αυτή τη βάση σας καλούμε να ενισχύσετε το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, να δώσετε δύναμη στη δύναμή σας.**

Μόνο ένας σύλλογος μαζικός, αγωνιστικός και με αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό εγγυάται και μπορεί να ηγηθεί ενός αγώνα υπέρ των βιοπαλαιστών και όχι των κορακιών-επενδυτών που προσδοκούν το “θάνατό” μας για να σκάσουν από κέρδη οι επιχειρήσεις τους.

Δηλώνουμε ξανά ανοικτά, ότι μεροληπούμε υπέρ των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων αλλά και όσων πλήττονται από αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές.

Δε υποτασσόμαστε στην λογική του «εφικτού», δεν υποτασσόμαστε στη λογική της παραίτησης από την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυταπάτες και αφηγήματα ότι όλες οι επιχειρήσεις είμαστε το ίδιο. Ξέρουμε καλά ότι τα δικά μας συμφέροντα δεν ταυτίζονται με την «δίκαιη» ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ελπίδα και προοπτική είναι η συνέχεια του αγώνα! Αρκετά παζαρέψαμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας!

Δυναμώνουμε την πάλη:

- Αφορολόγητο στα 12.000€ προσαυξημένο κατά 3000€ για κάθε παιδί
- Κατάργηση του πρόσφατου νόμου της τεκμαρτής φορολόγησης.
- Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για ΟΛΟΥΣ χωρίς προϋποθέσεις
- Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
- Ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού.
- Να οριστεί πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας στα επίπεδα που βρίσκονταν οι τιμές πριν την ενεργειακή κρίση (με αναδρομική ισχύ από 1/1/2022)
- Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες αυξήσεις λογαριασμούς
- Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε ενέργεια και καύσιμα
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
- Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας
- ΟΧΙ στην απελευθέρωση των ωραρίων
- Μείωση στο 50% των δημοτικών τελών
- Να σταματήσουν εδώ και τώρα το αίσχος των πλειστηριασμών και των κα- τασχέσεων
- Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία και παιδεία
- Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους λαούς της Παλαιστίνης και του Λιβάνου.